

- Ως «Οικολογικό Σχολείο» αποσκοπούμε στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ανακυκλώνοντας χαρτί, έλαια, πόματα, πλαστικά μπουκάλια, και, από φέτος, βιβλία σχολικά (τετράδια εργασιών ή άλλα μεταχειρισμένα σχολικά βιβλία). Είμαστε το πρώτο σχολείο παγκύπρια που με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας θα *διαχειρίζεται* τα παλιά βιβλία που δεν χρειάζονται οι γονείς, οι γείτονες και οι πολίτες του Δήμου Αγλαντζιάς, μέσα από το πρόγραμμα *Δράση Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης Βιβλίων*.

- Με τη βοήθεια των μαθητών μας και των γονιών προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο μας πιο πράσινο και πιο φιλικό προς τα παιδιά με οργανωμένες και επαναλαμβανόμενες δράσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας κάθε χρόνο .

- Από τη φετινή σχολική χρονιά το σχολείο μας θα συνεχίσει την εφαρμογή της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υ.Π.Π. θέτοντας σε εφαρμογή τον «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού». Στόχος των πιο πάνω δεν είναι η τιμωρία των παιδιών αλλά η συνειδητοποίηση από μέρους τους του τι είναι ρατσισμός και τι όχι και ο προβληματισμός τους για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται προς τους άλλους.

Ρατσισμός είναι η λεκτική προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική βία που πληγώνει την αυτοπεποίθηση ή την αίσθηση ασφάλειας ενός ατόμου με:

- Στερεοτυπικές δηλώσεις
- Ανέκδοτα ή αστεία
- Κοροϊδία ή πειράγματα για ρούχα, φαγητό, σχέσεις, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, παρουσία ή σωματική εμφάνιση
- Χρήση υποτιμητικής γλώσσας ή όρων
- Προσβλητικά σχόλια
- Γελοιοποίηση ή μίμηση των προφορών ή κινήσεων



Το σχολείο μας σκέφτεται οικολογικά λέγοντας ΝΑΙ:

- Στη μείωση των απορριμμάτων
- Στην επαναχρησιμοποίηση
- Στην ανακύκλωση



**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Ε΄ -
ΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ**



Σχολική Χρονιά 2019—2020



- Το όραμα του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Ε΄ - Άκη Κλεάνθους είναι το «Χαρούμενο Σχολείο». Το όραμα αυτό αποτελεί την πυξίδα για κάθε σχεδιασμό και κάθε δραστηριότητα, τόσο εντός όσο κι εκτός της σχολικής μονάδας.
- Όταν λέμε «Χαρούμενο Σχολείο», εννοούμε ένα σχολείο όπου όλοι, δάσκαλοι και μαθητές, θα απολαμβάνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και όλοι θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
- Προϋπόθεση για τα πιο πάνω είναι ο σεβασμός της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου από όλους τους εμπλεκόμενους.
- Ο διευθυντής οφείλει να δημιουργεί ένα κλίμα φιλικό, όπου δάσκαλοι και μαθητές θα νιώθουν ελεύθεροι να εκφράσουν την άποψή τους και να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, που δεν πρέπει να είναι άλλη από την κουλτούρα της μάθησης.
- Οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, οφείλουν να λάβουν υπόψη το προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή, και να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους ανάλογα. Έτσι και τους μαθητές θα κερδίσουν και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα θα φέρουν.

- Οι μαθητές από την άλλη πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν πολλά δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, που αναπόφευκτα πηγάζουν από τον ρόλο τους. Πρέπει να νοιάζονται για τα μαθήματά τους, να προσέχουν τον εαυτό τους, να σέβονται τους συμμαθητές τους και ό,τι υπάρχει στη σχολική μονάδα.

Για την υλοποίηση του πιο πάνω οράματος εφαρμόζουμε τα πιο κάτω:

- Τιμούμε στην πρωινή συγκέντρωση τους μαθητές που διακρίνονται σε τομείς όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες και τα γράμματα.
- Τιμούμε τους μαθητές τη μέρα των γενεθλίων και της ονομαστικής τους γιορτής στην πρωινή συγκέντρωση και τους επιτρέπουμε να έρθουν με ό,τι ρούχα θέλουν στο σχολείο μία από αυτές τις δύο μέρες.
- Αν κάποια παιδιά έχουν τα γενέθλιά τους ή τη γιορτή τους κάποια μέρα που τα σχολεία είναι κλειστά, τότε αυτά μπορούν να έρθουν με ό,τι ρούχα επιθυμούν μια οποιαδήποτε ημέρα, την οποία θα δηλώσουν στη δασκάλα ή στον δάσκαλό τους.



- Πολύ σύντομα θα μπει σε εφαρμογή το «Χαρούμενο Διάλειμμα», όπου τα παιδιά, μέσα από πρόγραμμα, καθοδήγηση και επίβλεψη, θα παίζουν με τα παιχνίδια που ο Σύνδεσμος Γονέων και το Σχολείο θα προμηθεύσουν.
- Ως σχολική μονάδα έχουμε θέσει ως βασικό υπό έμφαση στόχο τη *Φιλαναγνωσία*. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα βιβλία και να τα προσέχουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε την «Ελεύθερη Δανειστική Βιβλιοθήκη» των παιδιών, της οποίας ο εμπλουτισμός στηρίζεται μόνο σε δωρεές των μαθητών μας, των εκπαιδευτικών και των φίλων του σχολείου. Οι μαθητές μας μπορούν να δανειζονται βιβλία το διάλειμμα για να τα διαβάσουν, να τα παίρνουν στο σπίτι τους ή και να τα ανταλλάσσουν με άλλα δικά τους βιβλία.

